

## Mad og ernæring er en af de største forskelle jeg har mødt

Rejsebrev fra William Bjerager '12, USA

Mit navn er William Jacob Bjerager, jeg fyldte 18 år i USA i november og er fra Gentofte. Min far var også en udvekslingsstudent i Charlotte via AFS, der henviste til Charlotte Exchange Student Program og havde et spændende år der. Det har altid været min drøm at gå på High School, da jeg er en stor basketball entusiast og gerne ville opleve



Amerikas kultur som min dagligdag. At være udvekslingsstudent med AFS er et privilegium. Og samtidig at være så heldig at være blevet placeret i solskinsstaten Florida er en drøm der er gået i opfyldelse.

### Her bor jeg

Min tid her i Amerika er fløjet af sted og des tættere på hjemrejsen jeg kommer des hurtigere føler jeg at tiden går. Jeg bor hos en rigtig sød, jødisk værtsfamilie i Longwood, en forstad til Orlando. Longwood er et naturligt og grønt område, som kun er 10 minutters kørsel fra min High School, Lake Brantley. Min værtsfamilie består af tre værtssøskende, hjemmeboende Nathan på 18, udeboende Paige på 21 og Rachel på 23. Mine værtsforældre Fred og Gabbie er begge over 50. Nathan afslutter sit *senior year* på Lake Brantley. Paige studerer på University of Florida og Rachel dimitterede fra Florida State University ved årsskiftet. Begge søstre kommer dog hjem månedligt og besøger os.



William

### Vi lærer at præsentere

Efter at have været i USA i omkring 6 måneder, har jeg nu en del indsigt i amerikansk kultur, men også i kulturer fra andre lande. Det, som er så fantastisk ved AFS, er at det bringer kulturer fra hele verden sammen på en måde jeg ikke havde kunnet forestille mig. I år i Florida er der AFS udvekslingsstuderende fra Norge, Tyskland, Finland, Østrig, Schweiz, Italien, Frankrig, Portugal, Tjekkioslovakiet, Thailand, Japan, Ghana, Sri Lanka, Indonesien og Afghanistan. AFS'ere fra 15 lande har jeg fået knyttet venskaber til. Vi mødes et par gange om måneden til orienteringer med de respektive AFS regionsledere og fremlægger præsentationer om vores hjemlande.



En af de første weekend orienteringer vi havde med AFS

### Skolearbejdet og omgangsformen

Den mangfoldige amerikanske kultur har jeg indtil videre kun nydt godt af. Jeg har fået oplevelser for livet og har flere i vente. Med en værtsbror, der er på samme alder som jeg samt går på samme skole, har jeg følt mig utrolig privilegeret, da jeg ved, hvor overvældende og svært det har været for andre at starte på en hel ny skole i et fremmed land. For mit vedkommende havde jeg let ved at få nye venner og starte min skolegang i Florida. Nathan introducerede mig til et par venner inden vi startede i skole, hvilket gjorde det problemfrit at komme i kontakt med skolekammerater.

En typisk skolehverdag for mig ser således ud: op kl. 6 og tager i skole kl. 7, er i skole til 14.15, har basketball træning direkte efter skole, kommer hjem og laver lektier, spiser aftensmad, slapper måske lidt af, laver lidt mere lektier og går i seng. Med et skema som mit med fysik, matematik, historie, computer programmering, engelsk, spansk og i dette semester vægttræning er det ikke underligt at tiden flyver.

Jeg oplever flere kulturelle forskelle fra min danske skole; måden amerikanske lærere underviser på og hvordan man testes, er blandt de mest bemærkelsesværdige. I Danmark lægges der stor vægt på at man som studerende deltager aktivt mundtligt i timerne og udvikler en reflekterende holdning. Derudover får man mundtlige karakterer og har ofte mundtlige prøver. Her i USA er der ikke klassesamtaler og bedømmes ikke på det verbale engagement.

Endvidere har jeg på min High School typisk skriftlige tests i hvert fag hver uge, hvilket er anderledes fra gymnasiet i Danmark. Forholdet mellem elev og lærer her er også anderledes. I USA bruger man *Mr.*, *Mrs.*, *Sir*, eller *Mam* efterfulgt af lærerens efternavn. I Danmark anser jeg forholdet til min lærer for mere uformelt og afslappet. Den samme formalitet og respekt, der er mellem lærer og elev, udtrykkes hver gang man hilser på og taler med en voksen. *Please* og *thank you* kan man desuden komme rigtig langt med, idet amerikanerne betragter det som almen høflighed, der værdsættes meget højt. Nogle gange kan det regnes for at være fornærmende, hvis man glemmer at vise den fornødne respekt, når man ønsker hjælp med noget.

### Maden

I USA er det almindeligt at spise ude flere gange om ugen og det har jeg også vænnet mig til. I Danmark laver vi gerne mad dagligt i eget køkken og går kun ud og spiser et par gange om måneden. Mad og ernæring er en af de største forskelle jeg har mødt. På næsten hvert hjørne af en større vej i Amerika kan man finde en fastfood kæde med *drive in*. Færdiglavede mad sættes også hyppigt i mikrobølgeovnen og fungerer som måltider. Til frokost er det normalt at spise chips og cookies ved siden af en sandwich eller pizza. Et par måneder inde i mit ophold opdagede jeg en Aldi supermarked og siden da har jeg fået rugbrød til frokost.

### Sådan kommer jeg rundt

Cyklen og det offentlige transportsystem, som Danmark er så kendt for at have, er USA virkelig foruden. Det er en mulighed at cykle på vejene her i Longwood, men der er ingen cykelstier og jeg føler mig ikke tryk ved at drage ud på længere distancer. Busser kører der heller ikke særlig mange af, så på den måde føler jeg mig lejlighedsvis afhængig af mine venner til at komme rundt. Mine amerikanske kammerater har heldigvis ikke noget imod at komme og hente mig.

### Oplevelserne

Nogle af mine mest betydningsfulde oplevelser indtil nu har været at opleve:

- En amerikansk fodboldkamp på Florida Gators's stadion med 90.000 råbende fans og intensiteten af to fansektioner bestående udelukkende af studerende i vores rival kamp.
- Præsidentvalget, hvor min værtsfamilie er demokrater i et stort set republikansk domineret kvarter.
- Floridas smukke natur og landskab som jeg har oplevet i forskellige parker har også gjort et uforglemmeligt
- indtryk og et hus stuvende fuldt af familiedemedlemmer under fejringen af *Thanksgiving*.
- Min første college basketball kamp, hvor jeg deltog i en konkurrence på banen under halvlegen og ikke mindst turene til Disney World og NASAs Kennedy Space Center med alle AFS'erne fra Florida.

### Spring Break

- Om to uger (fra 9. mar 13) holder vi *Spring Break* og jeg skal besøge min fars bedste ven fra hans High School ophold og hans familie i Boston. Det ser jeg frem til og det bliver en stor oplevelse at se historiske Boston. Til juni tager jeg med AFS's rejsebureau to uger til Vestkysten for at opleve den storslåede del af Amerika sammen med mange andre udvekslingsstuderende. Det bliver en intens afslutning, som jeg glæder mig til. Jeg har allerede haft mange fantastiske oplevelser, og alligevel er jeg overbevist om, at de sidste fire måneder jeg har tilbage gemmer på flere uforglemmelige oplevelser.



Homecoming med gode kammerater. Nathan yderst til højre.