

Kære 1958 Jubilæums gæster især

- men også andre årgangs gæster.

60 år er mange år, dvs at de fleste af vores årgang nu nærmer sig de 80. Men sikke en oplevelse AFS gav os, da vi kun var 17 år i 1957. Jeg blev glædelig overrasket, da jeg i april måned i år fik en mail fra Kirsten Anttila. Hun havde fundet mig igennem min bror og nevø i Esbjerg. Tak Kirsten for dit mirakuløse detektivarbejde. Det er jo ikke fordi min årgang har holdt megen kontakt.



Minderne fra AFS året kom dog straks frem. Heldigvis havde jeg lavet en udførlig scrapbog samt gemt alle breve til og fra mine nu for længst afdøde forældre. Jeg læste mange af brevene. Dengang skrev man jo rigtig lange luftpostbreve, (aerogrammer. Kan I huske det?). Jeg har også rigtig mange lysbilleder. I USA var jeg heldig at komme til en virkelig dejlig familie i byen Milford, Michigan. Jeg holdt kontakt med dem i mange år og to af mine amerikanske søskende



1957 17 years Søren Peder (Pete) N. Jensen

plus flere klassekammerater besøgte mig og min kone i Danmark.

Desværre havde vi danskere jo ikke megen tid til at lære hinanden at kende. Vi var jo kun sammen i toget fra København til Rotterdam, på Arosa Sky (tænk at vi sejlede til USA. Der var fest ombord. Og så fløj vi hjem WOW!!!) Vi var tre drenge fra Esbjerg, Jørgen Møller, Orla Hansen (som jeg kan se desværre er død) og så Pete (mig), som Amerikanerne straks døbte mig til at blive kaldt. Jeg kendte også Jens Yde (også død) Jeg mener også at kunne huske Leif Thøger. Er det rigtig Leif? Du er på gæste listen.



Kort fortalt hvad skete der så med mig efter jeg kom hjem i 1958?



Scrapbogen

Farewell cake

Blev uddannet som maskiningeniør på Odense Teknikum. Blev gift i 1962 med min søde kone Ruth fra Odense, som jeg stadig er gift med. Arbejdede i 15 år som ingeniør i DK. I 1979 rejste min familie (kone og tre børn) til en klassefest i Milford, Michigan, hvor vi genså og boede ved min Amerikanske familie. I 1980 fik jeg et ingeniørjob i Louisville Kentucky. Hele familien udvandrede til USA. Vi flyttede til Boston området i 1983 og jeg har siden 1984 været selvstændig rådgivende ingeniør med speciale i automatiske pakke sorteringsanlæg. Vi bor i dag i en dejlig by Duxbury i Massachusetts. Mine Amerikanske forældre var endda med til vores ældste datters bryllup i 1999 her i byen. Vores tre børn, som vi bragte med fra Danmark, er alle gift. Vi har nu 10 børnebørn i alderen 12 til 23 år. Det blev altså min livs skæbne. at komme tilbage til USA. Uden tvivl var det pga AFS oplevelsen. Vi har nu boet i USA i 38 år. Medregnet AFS året er det 39 år, det samme antal år, jeg har boet i Danmark. Jeg måtte desværre sende afbud til jubilæumsfesten, da den faldt sammen med en familiefest i København, som min kone og jeg i stedet valgte at deltage i. Sorry.

Ha en god fest . Have fun and enjoy being together.
Hilsen til alle Søren "Pete" Jensen



Family picture

AFS Årgangsjubilæum 2018



Stephen Galatti



2018 The Same guy now 78 years old

Skrevet Okt 8, 2018