

Mit livs største eventyr

Af Victoria Bøgeløv, USA, 2018-19

Ikke helt tryk ved tanken

For ca. 2 år siden tog jeg en beslutning der, uden at vide det, ledte til mit livs største eventyr. Jeg havde længe gået og diskuteret med mig selv om det nu var en god ide, at rejse til et andet land i et helt år, og at rejse væk fra alt hvad jeg kendte herhjemme. Jeg havde aldrig været væk hjemmefra i mere end en måned, så jeg var ikke helt tryk ved tanken om at være væk i 11 måneder, men samtidig var jeg tiltrukket af tanken om at lære en helt ny kultur og levemåde at kende. Efter nogle måneder med grublen og tænkning, besluttede jeg mig endelig for bare at springe ud i det, og startede derfor min ansøgning til AFS. Jeg vidste det ikke på det tidspunkt, men den beslutning viste sig at være en af de bedste beslutninger jeg nogensinde har taget.

I det øjeblik flyet lettede

Selvom det er et og et halvt år siden jeg tog afsted, kan jeg stadig huske hver en detalje som var det igår. Jeg kan huske hvor nervøs jeg var lige op til afrejsen, og hvor overvældende det var at sige farvel til min familie i lufthavnen. Jeg kan huske hvor meget jeg rystede på vej op af trapperne til security, og hvor spændt jeg var på endelig at starte mit udvekslingsophold i USA. Der var selvfølgelig en million tanker der gik gennem mit hoved, da jeg sad i mit flysæde på vej til USA. Nogle værende helt ligegyldige tanker som "huskede jeg nu at pakke min tandbørste?", mens andre var bekymringer der havde gnavet i længere tid som "mon jeg kommer til at passe ind hos min værtsfamilie" og "mon jeg kommer til at kunne lide den by, hvor jeg er blevet placeret". I det øjeblik flyet lettede fra jorden startede et nyt kapitel af mit liv, og tanken om ikke at vide hvad der skulle til at ske skræmte mig, men jeg havde også en følelse om, at det ville blive mit livs oplevelse.

Aldrig holdt jul uden min egen familie

Mit år i Ashland, Wisconsin i USA var fyldt med fantastiske oplevelser og minder som f.eks. homecoming, thanksgiving, halloween og prom, men min yndlingsoplevelse fra hele turen var da min værtsfamilie og jeg tog til Colorado på juleferie. Min værtsfamilie kommer fra Colorado og holder derfor jul i Colorado hvert år, så selvfølgelig var julen 2018 ingen undtagelse. Jeg havde glædet mig i flere uger til at vi skulle afsted. Jeg havde aldrig været i Colorado før, men min værtsfamilie havde fortalt mig en hel masse ting om det, så jeg glædede mig meget til at se det med mine egne øjne. Jeg var dog også meget nervøs for turen. Jeg skulle møde resten af min værtsfamilie familie, og



Mit fodboldhold og træner fejrer hans kamp 100 vundet som træner

jeg var så nervøs for hvad de ville synes om mig. Derudover havde jeg heller aldrig holdt jul uden min egen familie før, så jeg kunne også mærke at hjemveen var begyndt at presse på igen. Heldigvis havde jeg en fantastisk værtsfamilie, der var supergode til at hjælpe mig igennem det. Da jeg endelig skulle møde resten af familien, var jeg supernervøs, men det var der slet ingen grund til at være. De var alle sammen utroligt søde mennesker, og behandlede mig som en del af familien fra første møde. De fik mig til at føle mig hjemme, og gjorde derfor den jul til en af de bedste jeg nogensinde har haft.



Mine veninder og jeg før Prom

Dem jeg savner allermost

Når jeg sidder her hjemme og tænker tilbage på mit AFS ophold, er der en helt masse ting som jeg savner i min hverdag, og en stor del af dem er de venner jeg fik under mit ophold. Jeg kan stadig huske første gang jeg mødte dem, og hvor godt de tog imod mig. Jeg var selvfølgelig bange for, at de ikke ville synes særligt godt om mig, men det var der ingen grund til at bekymre sig om. De var alle sammen meget imødekomende, og supersøde. Dem jeg savner allermost, af alle jeg havde mødt under mit ophold, er mine tre bedste veninder Maya, Claire og Elena. Jeg snakker stadig med dem flere gange om ugen, men det er bare ikke det samme som at snakke med dem i person. De fleste af de gode minder og sjove oplevelser jeg fik da jeg var i USA var på grund af dem, og jeg kan med sikkerhed sige, at jeg mangler dem i min hverdag herhjemme. Det hårdeste ved at skulle rejse hjem igen, var også at sige farvel til dem. Jeg var helt knust da jeg skulle forlade dem, men tanken om at jeg nok skulle besøge dem igen en dag, hjalp meget.



Claire, Elena, Maya og jeg klar til Prom

Udover mine venner, savner jeg selvfølgelig også min værtsfamilie utroligt meget. De har lige fra starten af behandlet mig som var jeg deres egen datter, og gjorde alt for at jeg skulle føle mig hjemme, og det er jeg utroligt taknemmelig for. I starten af mit ophold vidste jeg ikke, hvor meget de ville komme til at betyde for mig, men nu kan jeg slet ikke forestille mig et liv uden dem. Det er som at have en ekstra del af min familie boende i et andet land. Jeg oplevede så mange sjove og spændende ting under mit ophold på grund af dem, og de var der altid for mig, lige meget hvad. Min værtsfamilie var der for mig gennem både mine op og nedture, og sørgede altid for at jeg havde det godt, og var glad. Jeg ser min værtsfamilie som en del af min egen familie, og det ville jeg nok altid gøre.

Jeg kan klart anbefale

Selvom mit år i USA var fantastisk, var det som sagt også fyldt med både op og nedture. Når man vælger at tage et år til et andet land, vælger man samtidig også at rejse væk fra alt hvad man kender derhjemme, og at forlade ens trygge rammer. Man vender i princippet op og ned på ens hverdag, og det kan være rigtig svært at håndtere lige i starten. Man kan få hjemve, føle sig alene og spekulere over, om det overhoved var det rigtige man havde gjort. Når det så er sagt, møder man også en masse nye mennesker, får en masse fantastiske minder og får en oplevelse for livet, så for mig var det det hele værd. Jeg elskede hvert et minut af min tur til USA, selvom det nogle gange var hårdt, og jeg kan helt klart anbefale det til alle der overvejer, at tage på udveksling i et andet land.



Mig til graduation

Fremtiden

Efter jeg er kommet hjem til Nuuk, Grønland igen har jeg fået mit gamle job i Nuuk Fitness, som er et af byens lokale fitnesscentre tilbage igen. Jeg træner hver dag, så det passer meget fint med at jeg får fri fra arbejde, og tager direkte op og træner bagefter. Jeg arbejder der på nuværende tidspunkt fuldtid, så jeg kan få sparet nogle penge op, til når jeg skal til Danmark og studere til sommer. Jeg skal starte på Roskilde Katedral skole, og jeg er super spændt og glæder mig rigtigt meget. Jeg flytter også alene til Danmark, så jeg er også meget spændt på at skulle bo alene og sørge for mig selv.