

30. december 2020

Den vildeste måned af mit liv!

Af Aleksandr Fjordbak-Dupont, Japan 2020-21

Hey Alumni.

Jeg ankom her til Japan for en måned siden og indtil videre har den korte tid, jeg har været her, været fuld af ting, der skulle gøres.

De første 14 dage

Da jeg ankom til Japan, skulle jeg isoleres i 14 dage som en del af japansk lov under covid. Jeg var isoleret på et hotel sammen med alle mulige andre AFS'ere, som også var isolerede. Selvom isolation var kedeligt til tider, var det altid hyggeligt at få snakket med andre AFS'ere, som var i samme situation. Under isolationen fik jeg lært masser af folk at kende fra alle mulige lande, og jeg fik også hørt masser af spændende grunde til, at folk var taget til Japan. Under isolationen skulle vi også orienteres om, hvordan man opfører sig i Japan og således, men jeg havde personligt meget travlt med at lære så meget japansk som muligt!



Min ankomst til Asahikawa, Japan

Efter 14 hårde dage i isolation var jeg endelig kommet frem til min værtsby, Asahikawa. Asahikawa er en japansk by, som ligger på den nordlige ø af Japan, som hedder Hokkaido. Jeg var ankommet midt i deres kolde vinter, så der er ekstreme mængder sne, og -7 til -10 grader. Samme dag, som jeg ankom til Asahikawa, skulle vi ud og købe masser af tøj, da det, jeg havde medbragt, ikke var varmt nok til Asahikawas klima.



Den første uge i Asahikawa

Den første uge, jeg opholdt mig i Asahikawa, havde jeg allerede travlt med alle mulige ting, der skulle gøres. Min værtsmor havde planlagt en masse ting som frivilligt arbejde og at vise mig rundt i byen. De første 2 dage i ugen lavede jeg frivilligt arbejde i en børnehave, som lå meget langt væk fra huset. Der var masser af små energiske børnehavebørn, som jeg skulle passe, og det var meget trættende.



Dag 3 og 4 skulle jeg lave noget frivilligt arbejde på en friskole, hvor vi lavede sneboldkamp i meget dyb sne og spillede japanske brætspil som Shogi (japansk skak). Dag 5 skulle jeg lave noget arbejde for en velgørenhedsorganisation, hvor der blev givet tøj og mad væk til familier, der havde brug for det, og der blev givet gaver mellem familier. I weekenden var jeg ude og kigge lidt rundt i byen.

Den anden uge

I uge 2 startede jeg i skole. På min første dag skulle jeg rundt og præsentere mig selv for lærerne og eleverne på skolen. Derudover skulle jeg finde ud af, hvilken klub jeg gerne vil være en del af – det, der er en stor del af japansk skolegang. Jeg fandt hurtigt nogle folk fra min klasse, som gerne ville være venner, og derfra snakkede jeg så med dem hver dag.



Den 24. december var der stadig skole, men min familie holdt stadig en lille juleaftensmiddag, hvor vi spiste kylling, og der blev givet gaver til de mindre børn. Den 25. december var den sidste dag i skolen før vinterferien. Der tilmeldte jeg mig kyudo-klubben, som er japansk bueskydning. Til jul viste jeg også min japanske familie, hvordan man laver vaniljekranse. Dem kunne de rigtig godt lide.



Andre aktiviteter

Her for nylig var jeg ude at stå på ski og skøjte for første gang i mit liv. Det var rigtig sjovt. Derudover har jeg været ude på restaurant med mine japanske venner, som har været rigtig hyggeligt.



Det er det, der er sket indtil nu, bye bye / さよなら

Mvh. Aleksandr, Dansk AFS'er