

Spanien, mit andet hjem

Af Asbjørn Mortensen, Kjellerup, Udvekslingsstudent i Cacabelos i regionen Castilla y León, Spanien 2013-14
15 dage. Jeg sidder her og har 15 dage tilbage af mit 10 måneders ophold i Spanien. Jeg kan på ingen måde forstå hvad der er sket med tiden. Den er forsvundet som om det var sand der forsvandt mellem fingrene på mig. Jeg sidder her og er utroligt stolt, ubegribeligt ked af det og ustyrligt lykkelig over at jeg snart har gennemført min selvstændige rejse. Jeg er begyndt at indse at jeg måske egentligt er mere bange for at vende tilbage til Danmark end jeg var for at skulle tage på udveksling for godt 10 måneder siden. Forskellen mellem tidspunkterne hvor vi spiser vores måltider skræmmer mig, jeg kan slet ikke forstå at skulle spise aftensmad omkring kl. 18-19. Spanien har taget mig og jeg er blevet en del af dens kultur. At sidde med tanker om at jeg aldrig vil kunne komme tilbage og leve et liv som jeg gør nu er mig fuldstændig ubegribeligt og skræmmende, men en ting er sikkert - jeg kommer tilbage og hvis jeg får det hele til at gå op i en højere enhed, så kommer jeg tilbage for at blive.

Igennem mine 10 måneder har jeg lært en helt masse ting, i blandt dem, vil jeg sige det vigtigste er, at jeg har lært at værdsætte alle øjeblikke, om det så er hårde, nemme, kedelige eller trælse, så værdsætter jeg dem, for inden længe har jeg slet ikke flere øjeblikke, dette kan både siges om mit udvekslings ophold samme tid med at jeg kan skalere det op og bruge det til mit liv. Jeg vil nyde og værdsætte hvad jeg laver for inden længe har jeg ikke flere øjeblikke at gøre godt med, og til den tid vil jeg fortryde at jeg ikke brugte og værdsatte min tid noget mere. Alt dette har hjulpet mig til ikke at sidde herhjemme og trille tommelfingre, men i stedet at tage ud og opleve, lære og især leve den nye kultur, natur og sproget i Spanien.

Det seneste mange måneder er gået med utallige fester, karnevaller, gademarkeder, turer til naturområder, bjergvandring osv. Jeg har indset at spanierne holder af at samle sig og lave ting sammen, som gademarkeder, karnevaller, tema fester (øl fest, vin fest, drue fest, høst fest, sommer fest, ild fest osv.) Jeg har været på utallige ture med mine venner hernede, hovedsagligt på cykel. Vi cykler rundt i området og op i bjergene, typisk tager vi på en te bar som ligger oppe i bjergene hvor vi cykler op og slapper af et par timer i solen med te og snacks.

Jeg ved ikke om det kan læses, men mit danske er blevet rigtig dårligt efter at have været hernede i så langt tid. Hovedsagligt tænker jeg på engelsk og spansk og når jeg endelig skal bruge det danske, så skal jeg bruge langt tid til at tænke over om det er korrekt og til tider oversætte fra engelsk til dansk. Når jeg engang imellem snakker med danske venner på Skype, så kommer jeg endda nogle gange til at svare dem på engelsk eller spansk, og det er først når de beder mig om at sige det på dansk at jeg indser at jeg sad og snakkede spansk eller engelsk til dem. Det er virkelig underligt.

Jeg vil nu ud og nyde de resterende 2 uger med fantastisk vejr, fantastiske venner og en utroligt støttende værtsfamilie. Disse 10 måneder har uden tvivl været de bedste 10 måneder i hele mit liv og jeg er stensikker på at jeg aldrig vil komme til at glemme mit ophold i Spanien.

11. juni 2014