

Tiden efter mit AFS ophold

Af Rebekka á Rógvi Johnsdóttir, Færøerne, udvekslingsstudent i New Zealand 2015

Alle som har været på et udvekslingsophold, kender følelsen når en skal hjem igen. Du er både spændt, men også helt vildt nervøs og somme tider så svimmel af at tænke på det hele, at du mest af alt bare vil lægge dig ned i sengen. Det var det i hvertfald sådan for mig. Der var så meget at overveje og tage stilling til, og det værste af alt, så var jeg bange for, hvor meget alt havde ændret sig derhjemme – for en ting var sikkert, det havde jeg i hvertfald. Det at rejse hjem er et stort problem for mange studenter, og det har AFS været meget god at takle. Som en afslutning på vores år havde den lokale forening en afskeds lejr, hvor vi fik lært nogle tricks til at håndtere svære situationer, som vi med stor sandsynlighed kommer ud for når vi er kommet hjem igen.



Nu en og en halv måned efter jeg kom hjem, kan jeg med sikkerhed sige, at beslutningen om at tage afsted helt sikkert har været den rette for mig. Min udveksling har lært mig at se verden med nye øjne og at bedre kunne se ting fra en andens perspektiv. Det kan sammenlignes med, at jeg nu har fået lagt et par briller lagt i hånden, og har muligheden for at se verden tydeligere, hvor det førhen kun var udtværet og udtydeligt. I og med jeg har fået en bedre forståelse af folk, er min omgangskreds blevet så meget større, krydret med alle mulige personligheder og folk, der giver mig så mange forskellige positive input. Det jeg i virkeligheden er mest glad for, i forbindelse med min

udveksling, er eftervirkningerne af den. Når der var 10 dage til slutningen af mit ophold troede jeg det hele var ovre og nu skulle jeg tilbage til mit gamle (kedelige) liv, men i stedet har jeg fået skabt mig et helt nyt, takkeværet AFS.



Her er et billede af min AFS gruppe. Vi er fra alle mulige dele af verdenen – nogle boende på et ferie paradys, mens andre fra mere koldt sted i verdenen. Nogle er fra en

storby med millioner af mennesker, og andre fra et lille ø samfund. Lige så forskellige steder vi kommer fra, så forskellige er vores personligheder. Og af samme grund, med hjælp fra AFS, har vi fået knyttet et tæt bånd, og jeg tror også, fået venner for livet.