

Min mest øjenåbnende, sværeste, fantastiske, oplevelsesrige, følsomme mm. oplevelse i hele mit liv.

Af Lukas Spaabæk Jensen, Chile, 2017-18

Jeg bor lige nu (april 2018) i Los Angeles i Chile i et år og det er fantastisk. Jeg ankom i august, så har nu været her i 8 måneder og har allerede lært og oplevet flere ting end jeg normalt ville på 5 år i DK. Med lært mener jeg ikke matematik og fysik, jeg mener det mere menneskelige. Jeg har lært mig selv at kende og ved hvem jeg er mere end nogensinde før. Jeg har lært spansk og så har jeg fået et indblik i den chilenske kultur, som kun de færreste får. Ja, for slet ikke at nævne alle de bånd, jeg har fået skabt og alle mine fantastiske oplevelser.

Jeg har fået de mest fantastiske og sjove venner, og så har jeg fået min familie udvidet. Familie er ikke nødvendigvis kun blod, men hvem du betragter som familie og mit bånd til min familie hernede er helt unikt. Min familie er lidt speciel, da min værtsbror er handicappet og sidder i kørestol og mine værtsforældre er skilt og så har jeg fået mig en søster. Det er altså noget, jeg aldrig har haft i Danmark, men det er alligevel fantastisk at få denne øjenåbner for andre verdener. Med andre verdener mener jeg ikke kun andre verdener på familieområdet, der er virkelig intet, der minder om Danmark.

I skolen skriver de med blyanter og har papir og ingen bruger computere og der er heller intet internet. Det var nok en af de ting, som var svært i starten, da alting fungerer hurtigere og nemmere på pc, men det skal jo tilpasses. deres kultur og velfærdssystem.

Alt andet er også helt anderledes i forhold til Danmark, men som sagt, så synes jeg, det altid er meget spændende at lære nye og anderledes kulturer at kende. Især i et land som Chile, hvor størstedelen er nationalister med stort N. De har deres nationaldans, som de går meget op i med konkurrencer, priser, tv udsendelser mm. Angående deres dans er navnet Cueca^{*)}, og der ligger en romantisk historie bag den. De har virkelig mange flere nationale ting og traditioner, men for at skulle forklare dem, ville dette rejsebrev være en halv roman, når jeg er færdig.

Jeg sluttede min sommerferie i slutningen af marts og hold da op, den var vild. Jeg var i Pichilemu og surfe, i Ralco og sejle på jetski og i Santiago hvor jeg kom i Fantasilandia (som er den største forlystelsespark i Chile). Det er bare en lille del af, hvad jeg lavede i min 3 måneders lange ferie. Jeg har virkelig fået nogle gode venner hernede, som tager mig med ud til forskellige arrangementer og det sætter jeg utrolig stor pris på.

Jeg har kun 3 måneder tilbage nu og kan godt mærke, at jeg begynder at lave "stress lister" i hovedet ift. hvad jeg kommer til at savne, når jeg kommer hjem. Hver gang jeg begynder på en af listerne, står min søster altid øverst på listen. Man for virkelig et unikt bånd med ens familie, som jeg ikke ville bytte for noget i verden.

Det er nok også en af de mere eller mindre fantastiske ting ved at være udvekslingsstudent. Du oplever hvor meget du kan få åbnet lukkede mennesker. Der er så utrolig mange flere ting jeg kunne forklare jer om, men det er nemmere at gøre mundtlig, så jeg ser frem til at holde foredrag på skoler, når jeg kommer hjem.

Med venlig hilsen

Lukas Spaabæk Jensen



^{*)} Læs om Cueca her <https://en.wikipedia.org/wiki/Cueca>