

## Costa Rica - mit år

*Af Sofie Maagaard Christensen, Costa Rica, 2018-19*

### Husker alt ned til mindste detalje

Sidste år på dette tidspunkt sad jeg i Costa Rica. Lige nu føles det som flere år siden, der er sket så meget efter at jeg er kommet hjem. Hjem, er en sjov ting. Hjem kan jo være så mange ting, og det er vildt at fra den ene dag til den anden kalder du pludselig et lille hus på et bjerg i Costa Rica 13.000 km væk fra Danmark, for hjem. Når man tager på udveksling, får man automatisk et nyt hjem, et par nye forældre, nye



*To af mine venner fra AFS*

kan drømme sig tilbage dertil.

venner, en ny hund. Det kan føles mærkeligt,



*Mig til venstre med min veninde Louise*

men bare det i sig selv er noget af det vildeste jeg nogensinde har prøvet. Selvom det nogle gange kan føles som hundrede år siden at jeg var på udveksling, så kan jeg huske alt ned til mindste detalje, og det tror jeg, at jeg vil blive ved med i rigtig lang tid. Det ved jeg at jeg vil. Det er som om det sætter sig i én, på den gode måde. Hver gang man savner det, så sidder alle minderne så godt fast, at det er som om man

### Mange ting som jeg fik lært

Jeg kunne snakke om Costa Rica i timevis, men det jeg egentlig gerne vil fortælle om, er noget som jeg først efterhånden har indset. Jeg vil gerne fortælle det til alle dem som bare har skænket det at tage på udveksling en tanke, og til dem som har været afsted og som garanteret ville kunne nikke genkendende til det. Det er nemt at finde rigtig mange artikler, og rapporter osv. Om hvor fantastisk det er at befinde sig på en strand i Spanien eller at bestige bjerge i Østrig eller danse i Argentina. Og udveksling byder på mange af disse ting, jeg lærte at danse, jeg brugte flere dage på stranden med venner fra hele verden, jeg besøgte steder jeg aldrig ville have troet jeg skulle besøge i en alder af 16. Det var kort sagt helt surrealistisk. Men jeg synes også at det er vigtigt at fortælle om bagsiden af hvordan det også kan være når man vælger at bo i et andet land i et år. Jeg har altid været meget selvstændig, jeg elsker tanken om at skulle gøre noget på egen hånd, at skulle vise at jeg godt kan selv. Det fik jeg lov til i Costa Rica, jeg var selvfølgelig aldrig alene, men der var alligevel mange ting som jeg fik lært. Jeg fik lært hvordan man rejser for meget billige penge, jeg fik lært at lave mad, at vaske mit eget tøj, at være helt på egen hånd når det kom til at skabe mig et netværk der hvor

jeg boede, jeg lærte også hvor svært det kan være at føle sig som en outsider, men også hvor fedt det er når man via et sprog man knap nok kan snakke, kan skabe venskaber, det er helt fantastisk en følelse.

### Få en følelse af at være helt høj på livet

Generelt var Costa Rica et år med mange ups and downs, og sådan tror jeg det er lige meget hvor man befinder sig i verden. Men lige meget om der er flest ups eller flest downs, så lærer man noget helt unikt om sig selv, man bliver bevidst om hvad man er stand til, selv, som det

individ man er. Man kan nogle gange få en følelse af at være helt høj på livet, når man pludselig kan ting man aldrig havde troet man ville kunne gøre på egen hånd. Jeg kan huske første gang jeg rejste i Costa Rica, mig og mine to veninder fra Danmark var taget på tur, og vi havde kørt i bus hele dagen, da vi endelig nåede frem, var der solnedgang, og det første vi



gjorde, var at gå ned på stranden og sætte os og nyde udsigten, der var ingen af os der sagde noget i de første fem minutter vi sad der, men jeg ved at vi alle tre sad med den samme følelse af lykke og hvor var vi bare lykkelige i det øjeblik, tænk at sidde 16 år gammel på en strand i Costa Rica sammen med to skide gode venner, og bare have følelsen af at have hele livet foran sig, det var én af de dage jeg aldrig glemmer, det er sikkert.

### Man lærer at værdsætte de mennesker som er omkring én

I Costa Rica lærte jeg også at sætte pris på en masse ting man normalt ikke tænker over, ting i ens liv, som bare er der. Især venner og familie. Da jeg tog af sted, havde jeg en følelse af at efterlade alt og alle bag mig, og jeg havde meget svært ved at forestille mig hvordan jeg nogensinde skulle få venner i et land så langt væk hvor folk er helt anderledes. Men tværtimod, så fik jeg venner, venner som jeg deler nogle af de største oplevelser i hele mit liv med. Det er et bånd som aldrig vil brydes, og det bedste af det hele er, at de venner er spredt ud over hele verden. *Familie* især har fået en meget vigtig rolle i mit liv. I et land som Costa Rica er familie første prioritet, og selvom jeg har en super familie i Danmark, så har jeg aldrig før jeg tog til Costa Rica, oplevet familier med så stærkt et sammenhold, mennesker i alle aldre som deler alting. Det er noget af det som er blevet en del bedre efter at jeg er kommet hjem, mit forhold til min familie, og det er jo klart præget af hvor godt et forhold jeg fik til min familie i Costa Rica, man lærer at



Mig sammen med mine  
klassekammerater

værdsætte de mennesker som er omkring én, og det er nok noget af det vigtigste som jeg har taget med mig efter Costa Rica.

## Billeder af nogle af de steder jeg besøgte i mit år i Costa Rica



*Playa Samara, Guanacaste, var på en arrangeret tur med AFS*



*Nytårsaften 2019, med min værtsfamilie*



*Playa Samara, Guanacaste*



*Santa Teresa, var på tur med en ven fra Tyskland*



*Guanacaste, mit yndlingssted i Costa Rica*