

Min tur som udvekslings student



Af Einar Gísli Gíslason, Mexico, 2009-10

Nu er der et år tilbage siden jeg tog til Mexico som udvekslings student. Jeg hedder Einar og kommer fra Island. Jeg havde boet i Danmark 4 år da jeg rejste til Mexico og jeg savnede Island helt vildt meget. Men jeg havde besluttet at jeg ville ikke go hjem. Et af de ting jeg synes var mest svært var helt sikkert det at min værtsfamilie havde svært med at snakke med mig, mine forældre fortalte mig ikke lige ud hvad det var de ville og min værtsøster fortalte mig hele tiden hvordan det var hun ville have mig , og til sidste kom jeg næsten til at skifte værtsfamilie. Jeg snakkede meget engelsk og derfor lærte jeg rigtige sent at snakke spansk, så hvis der er nogen råd jeg skal give nogen så er det at lade være med at snakke engelsk lige meget hvor svært det kan være.

Min reaktion til den fremmede kultur var faktisk ikke så stor, jeg vænede mig helt vildt hurtigt til alle de fremmede ting. Jeg passer normalt meget på og det var en rigtig positiv ting i Mexico. Folk skal ikke tænke at selvom de er udvekslings studenter så sker dem ikke noget, der er mange farer i alle landerne som man skal lære at passe på.

Jeg rejste to gange , den ene gang sammen med udvekslings studenterne og det var nok et af de sjoveste ting jeg nogensinde har gjort. Hvis folk for muligheden til at rejse sammen med de andre studenter så vil jeg anbefale at de tager den mulighed. Den anden var julen 2008. Der tog jeg til Acapulco hvor der var 28 grader i natten og godt over 30 om dagen, det var helt vildt varmt.

Når det var som om det hele havde faldet på plads og var perfekt begyndte alle lige pludseligt at blive syge. Jeg måtte ikke go udenfor , jeg måtte ingenting, fordi folk blev lille smule syge , eller det syntes jeg. Men den næste dag fandt jeg ud af at mange var døde pga. de blev syge og der blev jeg lidt bange. Jeg fik love til at go udenfor et par gange men en onsdag sagde min værtsøster at jeg skulle hjem, jeg blev ked af det men på det samme tidspunkt blev jeg helt vildt glad fordi jeg havde ønsket mig at flytte hjem til Island . To dage senere var jeg på vej hjem.

Min vej hjem var alt andet en rolig og det jeg havde håbet for . Jeg mistede mit flyve på Heathrow airport og blev nødt til at løbe rundt i seks timer og prøve på at kom hjem, det mislykkedes fordi det var absolut ikke en eneste person på Heathrow der havde en eneste anelse om noget , jeg har slet ikke en stor tempremange men på det tidspunkt var jeg begyndt på at blive rigtige sur. Til sidst kom jeg på et hotel hvor jeg kunne ikke sove fordi jeg havde ikke tid nok , fordi jeg gik rundt alt for længe for ingenting. Til sidst fløj jeg til Danmark og derfra til Island. Det var mest svært at komme hjem til Island og væne sig til alt igen. Jeg havde ikke snakket islandsk i lang tid og det var underligt at snakke mit eget sprog igen.

Jeg ændrede mig meget ved at go som en udvekslings-student og jeg lærte mange ting. Jeg skal på eurotrip fem timer fra hvor jeg sidder nu og skriver , lade os se om det bliver lige så fedt som at go til Mexico. Chao.

Einar Gísli Gíslason