

# Hjem fra Costa Rica i utide på grund af Corona virus

Af Chebella Thalund, Costa Rica 2019-20

Hej Alumni!

Her følger en beskrivelse af mine otte måneder i Costa Rica.

Mit navn er Chebella, og jeg er 17 år gammel.

Jeg har været på udveksling i Costa Rica i skoleåret 2019-2020, men er nu blevet sendt hjem pga. Coronavirus.



## Hvorfor Costa Rica?

Jeg tog til Costa Rica i slutningen af juli 2019, og det var meningen, at jeg skulle være i Costa Rica indtil starten af juni, men den 25. marts stoppede mit udvekslingsophold brat.

Corona blev et verdensomspændende problem, og det Danske Udenrigsministerium ville have alle danskere hjem. Det var vildt nederen, men heldigvis fik jeg meget ud af de otte måneder, som jeg var i Costa Rica, og selvom opholdet blev afbrudt, har det været en oplevelse for livet.

Jeg valgte Costa Rica, da jeg synes, at kulturen i Sydamerika er meget spændende og anderledes fra, hvad vi kender i Europa. Ligeledes er landet overskuelig, da det er ret lille, lidt større end Danmark, men med lidt færre indbyggere. Trods landets størrelse har Costa Rica en usædvanligt stor biodiversitet, og der findes utrolig mange smukke natur-variationer lige fra et rigt dyre- og planteliv til vulkaner, regnskove, smukke strande og jungle.

Jeg var den første i familien til at tage på udveksling, så vi havde ingen erfaring med, hvad sådan et år kunne indebære. Selvom jeg og min familie forinden havde rejst en del rundt i verden og også havde besøgt en del lande i Sydamerika, så var det noget af en omvæltning at stå på egne ben, og lige pludselig have dem placeret i Costa Rica.

## Fattede meget lidt

Sproget var nok den største udfordring. I Costa Rica taler de spansk, og min familie kunne ikke et ord engelsk. Selvom jeg havde haft spansk i et år på efterskolen, så fattede jeg meget lidt af det



spansk, der blev talt meget hurtigt alle vegne. Efter godt tre måneder kunne jeg dog forstå en del, men det gik noget langsommere med at tale sproget.

Jeg skulle bo i Liberia, der er en by på str. med Herning, i det nordvestlige Costa Rica. Vi var to danske piger, der boede i samme by. Der var også AFS'ere fra andre lande i Liberia, som gik på samme skole som mig.

Min familie boede i et lille hus og havde ikke så mange penge. Alligevel fik jeg mit eget værelse, da de to piger i familien flyttede sammen, da jeg kom.

**Skiftede familie** Jeg blev desværre nødt til at skifte familie i december, da jeg var meget overladt til mig selv, og faren i familien drak en del. Skiftet gjorde heldigvis det, at jeg blev mere

udadvendt og begyndte at tale en hel del mere spansk med både min nye familie, men også med mine venner i skolen. Man skal ikke lade sig afskrække af at skifte familie. Det er der en del, der gør, og det er bedre at have det godt end blot at holde ud hos en familie, som man ikke rigtig svinger med.

### Store forskelle

Alt var anderledes i Costa Rica. Sproget, kulturen, mentaliteten, larmen, skolen, naturen, vejret og maden var nogle af de største forskelle, som jeg oplevede. Der var intet, der mindede om de trygge rammer hjemme i Danmark.

Kulturen i Costa Rica er utrolig chill, og folket er super fredelige. Det er et mandsdomineret land, så hvis man tager til Costa Rica, skal man forvente at blive tiltalt på gaden af store drenge og mænd. Man vænner sig dog hurtigt til at ignorere det.

I de costa ricanske hjem er det kvinderne, der laver husarbejdet, mens mændene slapper af og ser fjernsyn. Maden er meget ensartet, og der bliver spist en del ris, bønner, kylling og stegte bananer. Der er meget larm i gaderne, og der løber løse hunde overalt.



Min værtsfamilie



### Skolen ...

Skolen var også ret anderledes, og igen var sproget den største udfordring. Skoledagene var lange og varme, og vi startede allerede kl. 7.00. Man skal selv betale for uniformer og bøger i skolen.

Jeg kom ind midt i skoleåret, da man i Costa Rica, og i mange andre lande på og omkring den sydlige halvkugle, starter skoleåret i februar. Det var svært at følge med i timerne, når man ikke forstod et ord af, hvad der blev sagt.



Klassekammerater

Heldigvis fik jeg ret hurtigt nogle gode venner, der tog sig godt af mig og lærte mig det spanske sprog, som jeg kan i dag. I Costa

Rica går alle skoleelever med skoleuniform. Det var også noget af en udfordring for mig, da jeg normalvis aldrig går hverken i kjole eller nederdel, men det var sjovt at prøve.



Klassekammerater

### På opdagelse

Jeg har altid elsket at rejse og gå på opdagelse rundt i verden. Det blev der heldigvis også tid til i løbet af mit ophold.

I Costa Rica ligger sommerferien fra starten af december til starten af februar, så det var en ret lang ferie! Jeg tog på ture med både venner, familien og AFS.

Hjem fra Costa Rica i utide på grund af Corona virus

Af Chebella Thalund, Costa Rica 2019-20

AFS udbyder en masse små ture rundt i landet. Jeg var bl.a. med AFS i Monteverde, som er en af Costa Ricas store regnskove. Det var en helt igennem fantastisk tur. Jeg elsker naturen og adventure sport, og det var en god kombination af begge dele. Først gik vi en tur rundt i regnskoven på stierne og så regnskoven fra bunden af. Derefter fra hængebroer i trætop-



pene, og til sidst zip-linede vi hen over regnskoven, så vi også fik set den fra oven af, mega-fed oplevelse!! Vi så spændende planter, dyr, insekter og fugle.



Dette var bare én blandt mange fantastiske ture, som jeg har været på med AFS.

Jeg tog også på ture med nogle af de andre AFS-studerende, som nu er blandt mine bedste venner. Vi arrangerede bl.a. selv ture til Manuel Antonio og Uvita, der er to fantastiske steder, man ikke må gå glip af (se kort).

I Uvita tog vi på hvalsafari og var så heldige at se fire hvaler og en flok delfiner, selvom det var uden for hvalsæsonen.



I Uvita så jeg også mit første dovendyr, og fandt hurtigt ud af, at dovendyret er mit "Spirit Animal". Det er et vildt imponerende og unikt dyr. Manuel Antonio lægger navn til en af verdens flotteste nationalparker, og det lever den også op til. Naturen er simpelthen så fantastisk, og man kan opleve de mest vidunderlige dyr. Jeg fik næsten et hold i nakken af at gå derinde og kigge op i træerne efter aber, dovendyr og spændende fugle, men det var det hele værd.

### **Pludselig gik det hurtigere ...**

Tiden i Costa Rica gik vildt hurtigt, og det gik da også lige pludselig for hurtigt, da jeg som sagt ef-

ter otte måneder i dette fantastiske land, blev sendt hjem pga. Corona.

Jeg havde rigtig mange ting på min "to-do liste", som jeg på daværende tidspunkt stadig havde tre måneder til at kunne nå, så da de tre måneder blev taget fra mig, blev jeg selvfølgelig meget frustreret og ked af det. Jeg følte mig naturligvis også en smule snydt, og de sidste tre måneder ville også have været til stor gavn for udviklingen af mit spanske sprog.

Hjem fra Costa Rica i utide på grund af Corona virus

Af Chebella Thalund, Costa Rica 2019-20

### **... og så endnu hurtigere**

10 dage før jeg kom hjem, fik vi besked på, at AFS nu ville sende alle deres udvekslingsstudenter rundt i verden hjem, og at Costa Rica desværre ikke var en undtagelse. AFS vidste dog ikke, hvornår det kunne lade sig gøre, da de havde mange, der lige pludselig skulle hjem, og som der skulle findes flybilletter til.

Nogle lande var allerede begyndt at lukke deres grænser ned, så det var meget stressende at sidde i et land med en familie, som man ikke kunne kommunikere ordentlig med.

### **Utryk på udebane**

Mange mails og beskeder på spansk fra AFS-CR, samt beskeder fra Danmark tikkede ind døgnet rundt, og hele tiden med ændringer og nye oplysninger.

Aldrig har jeg følt mig så utryk og så endda på udebane! Forældrene i Danmark var også utrykke og utålmodige, og derfor var der nogen af dem, der selv begyndte at tage initiativet til at få os hjem.

Det blev igen til et virvar af oplysninger og ændringer, som var vildt frustrerende.

Heldigvis endte det hele godt, og med et samarbejde mellem forældre, AFS i flere lande, Den danske ambassade i Colombia og Udenrigsministeriet i både Tyskland og Danmark, kom vi endelig hjem via et direkte fly til Frankfurt og derefter med bus til Danmark, hvor vores familier ventede spændt med flag.

### **Tak til Alumni**

Jeg er nu tilbage i Danmark og tænker tilbage på alle de fantastiske minder, som jeg har fra Costa Rica.

Som I kan læse, er det ikke kun en dans på røde roser. Der er både opture og nedture på sådan et ophold. Trods nedturene, overskygger de gode oplevelser heldigvis de mindre gode, og jeg vil klart anbefale andre til at tage af sted. Det er som sagt én af de bedste oplevelser jeg har haft trods det, at jeg har gået på to skønne efterskoler og rejst meget sammen med min familie.

Tusind tak til Alumni for at I har været med til at gøre min drøm til virkelighed. Det er meget værdsat, og jeg er jer evig taknemlige for denne oplevelse!

Mange hilsner fra Chebella Thalund