

En lille hilsen fra USA

Af Cecilie Fredsbo Poulsen, USA, 2010/11

Først og fremmest vil jeg gerne sige mange tak for at jeg modtog jeres stipendium, det er jeg meget taknemlig for.

Jeg var knap nok kommet til USA, før jeg tog på ferie i North Carolina, med en masse mennesker. Amerikanerne forstår virkelig at have nogle gode grill fester, med mad i massevis. Det var jo noget jeg havde hørt hjemmefra, at mange Amerikanerne kunne forstå at spise, især fastfood og det kan de.

Skolesystemet

Men en anden ting, som er meget anderledes end i Danmark er deres skolesystem, og alle de forskellige aktiviteter, som skolerne herovre tilbyder. Sport er noget de tager meget seriøst og går meget op i. Jeg deltog på skolens volleyball hold i efteråret, og det var en sjov



Min dejlige værtsmor og mig

oplevelse. Også amerikansk fodbold, er en meget stor ting på min skole. Vores hold kom rigtig lang, og hele skolen og lokalsamfundet støttede op om det.

Jeg er næsten lige flyttet værtsfamilie. Det var en underlig oplevelse at have alle mine ting pakket ned, når jeg jo ikke var på vej hjem til Danmark, men jeg er rigtig glad for min nye familie. Det er svært at være ny i et hjem, man skal tilpasse sig til nye rutiner og nye regler, men man føler sig hurtig, som en del af familien.



Min promdate og mig

Når man kommer fra et andet land

Der medfølger en masse spørgsmål, når man er udvekslingsstudent. Man er jo spændende når man kommer fra et andet land. Et spørgsmål, som jeg stadig husker er: "Har I køer i Danmark?", det var lidt morsomt.

Jeg havde en masse ideer og tanker, om hvordan mit år her i USA ville være, og det har vist sig at være meget anderledes. De har ikke så god offentlig transport, når man bor i en lille by, som jeg gør. Hvilket gør det svært at komme rundt omkring. Det gør dog ikke så meget, da jeg bruger det meste af min tid på skolen.



Graduation – flankeret af mine AFS-veninder fra Thailand og Norge

En lille hilsen fra USA



Opholdet har gjort mig rig

Det her har helt sikkert været en kæmpe oplevelse og bliver den ved med at være, de sidste 5 måneder jeg har tilbage. Det har dog ikke været let hele tiden, og savnet til venner og familie er stort, men jeg ville ikke have undværet min tid i USA, det har gjort mig rig på en masse oplevelser og nye bekendtskaber, og det er noget, som jeg altid vil huske.



Sidste familiefoto inden afrejsen