

Min nye Hobby

Kyudo



Af Aleksandr Fjordbak-Dupont, Japan 2020-21

Nu er jeg ved at nærme mig enden af mit ophold i Japan. Jeg har lavet en masse og fået venner og har haft en del oplevelser, men jeg vil i stedet snakke om noget, der er blevet normal hverdag nu. Nemlig Kyudo.

Så før jeg kan forklare hvad Kyudo er, skal jeg lige forklare Japans klub system, da det er lidt fjernt fra, hvad vi måske kender til i Danmark. Da jeg først kom i skole i Japan fik jeg at vide jeg skulle melde mig til en efterskole-klub. Man kan vælge mellem rigtig, rigtig mange forskellige klubber både sport og andet, som fx kunst, musik, fotografi og madlavning. Jeg bestemte mig selv for at joine Kyudo klubben.

Så hvad er Kyudo så? Jamen det skal jeg nok fortælle jer, Kyudo(弓道 I japanske "kanji's" eller tegn) er den japanske version af bueskydning. Kyudo var originalt brugt til krig i gamle Japan, men nu er det et kundskab, som har masser af tradition og spiritualitet. Da Kyudo stadig er en sport, er der sat meget stor fokus på at man laver alle trin korrekt, det er næsten lige så vigtigt som at ramme skydeskiven. Selve sporten går ud på at ramme en skydeskive, der er 28 meter væk, men som sagt før, skal man gennemgå nogle trin, før man altså skyder. For at være præcis er der 8 trin. I Kyudo bruger man også en lidt speciel bue kaldt en "Yumi", som er en bambus bue. Så bruger man "Ya", som er den specielle type pil.

Jeg vil nu forklare de otte trin på en meget simpel måde:

1. Ashibumi: Man går ind i sin skydeposition, som er en type sidelæns V position



2. Dozukuri: man gør sig selv sikker på at ens position er korrekt



3. Yugamae: Man sætter sin bue in den korrekte position, og checker sin "target" (Ser ens ud som billede nummer 2)
4. Uchiokoshi: Man rejser langsomt buen over hovedet så lige som muligt



5. Hikiwake: Men begynder langsomt at trække bustringen en lille smule, og sætter sin forreste hånd lidt længere frem



6. Kai: Man trækker buestrengen helt ud



7. Hanare: Man slipper buestrengen og skyder, men på samme tid skal ens arm



gå bagud så man står i en T position

8. Zanshin: Man står stille i T positionen i et par sekunder (som billedet før)

Det er sådan, man skyder et enkelt skud i Kyudo. Som man kan se, er der en del tradition i det. Personligt har jeg haft rigtig meget sjov med at lære denne sport, og jeg har fået en del venner igennem det. Derudover har det fået mig til at have lyst til

at fortsætte i Danmark. Hvis i har lyst at se en video med kyudo, så ville jeg anbefale, at kigge på youtube, hvor der er masser af videoer om det.

Jeg håber, at I har lært lidt om japansk kultur. Jeg havde det meget sjovt med at skrive om min nye hobby. Det er alt for nu ! Mange tak for at læse med ! Farvel!
Mvh Aleksandr, Udvekslings student i Japan 2020/2021