

Mit 60-årsjubilæum som AFS'er fejret sammen med andre "10-årsjubilarer" den 30. oktober 2021

Efter jeg modtog invitationen til jubilæumsarrangementet på Restaurant Kastrup Strandpark, glædede jeg mig til at være med og mødes med andre fra min egen årgang ('61) og fra de andre jubilæumsårgange.

Jeg havde siden august 2011, hvor jeg deltog i min seniorklasses 50-årsjubilæum i Wolcott, NY, glædet mig til at vende tilbage til mine klassekammerater fra mit spændende, fantastiske år i USA og fejre 60-årsjubilæet. Det blev jo af velkendte grunde ikke muligt, så derfor var det et stort plus at kunne fejre minderne sammen med gode, gamle venner under hyggelige former.

For at dette kunne ske måtte jubilarerne jo have lyst til at være med og derfor tilmelde sig. Vores årgang '61 kunne have været mange flere! Men de af os, der var mødt op til jubilæet, havde en fin, hyggelig dag i hinandens gode selskab. Personligt havde jeg den store glæde at mødes med Marianne Bruhn og Tage Lysgaard, som jeg stort set ikke havde haft kontakt til i de 60 år, der er gået, siden vi kom hjem. Dette er ganske mærkværdigt, da de begge to var nære venner i "fortiden".

Marianne gik jeg i klasse med fra 1. og indtil 4. mellem på Øverød skole og de følgende fem år på Holte Gymnasium. Gode minder fra den tid fortæller mig, at vi var rigtig gode klassekammerater. Marianne var i Massachusetts efter 1. g, og jeg i upstate New York efter realeksamen.

Efter hjemkomsten i august 1961 fik vi nok andet at gå op i, så derfor mistede vi kontakten til hinanden. Jeg flyttede til Svendborg, kom på seminariet og mistede bl.a. derfor forbindelsen til mit liv i Holte og omegn.

Tage lærte jeg at kende i USA, hvor han var AFS-"kollega" på naboskolen i Red Creek, NY. Det betød, at vi kunne mødes jævnligt, hvilket vi gjorde i årets løb. Vi passede godt sammen, og det tror jeg, vi gør fortsat. Tage og jeg holdt ikke kontakten ved lige efter vores hjemkomst i 1961. Hvorfor blev det sådan??? Det kan jeg ikke forklare; vi fik sikkert travlt med at komme videre – uddannelse og nye venner m.m.

Gensynet med Marianne og Tage blev helt, som jeg havde håbet på. At de 60 år, som havde givet os gode liv hver for sig, ikke stod i vejen for, at vi kan fortsætte nu, vi er blevet ældre og har bedre tid.

Så jeg har haft – mindst – de to rigtig gode grunde til at få Orange-billetter og rejse fra Middelfart til 60-årsjubilæet. Men samtidig glæder jeg mig over at have haft en fin oplevelse ved at mødes med andre fra årgang '61. Inge Trolle har en særlig plads i denne sammenhæng; vi har nemlig været nære venner, siden vi mødtes på "Seven Seas" og derefter i komite Sydbyn.

Min konklusion på "fejringen" af 60-årsjubilæet er, at mit dejlige, spændende, life-changing år fortsat fylder meget i min tilværelse. Dette blev absolut forstærket ved at mødes med andre jubilarer.

Stor tak til hele "Jubi-udvalget"; det var et fint arrangement og særlig tak til Kirsten og Klaus for jeres indsats! Jeg glæder mig til at kunne være med igen til næste år – også selvom jeg ikke er jubilar til den tid.

Niels Dalager Ditlevsen

PS Jeg må undre og ærgre mig over, at vores gode forening AFS Alumni DK ikke har større opbakning – læs: medlemmer. Der er da mindst én god grund til at være med: Der er stadig brug for gode, nyttige relationer mellem mennesker, kulturer og nationer til gavn for os alle. Bliv derfor medlem af AFS Alumni DK og støt, bak op om AFS' fortsatte arbejde.

PPS Holdet, der rejste til USA i august 1960, var på i alt 117, så vi må vist være "den hårde kerne" til stede ved 60-årsjubilæet.

Årgangsjubilarene '61 (fra venstre):

Kurt Bache – Marianne Bruhn – Tage Lysgaard –
Inge Trolle – Niels Ditlevsen – Bjørn Høberg-Petersen

