

Mindernes dag

Endelig mødtes vi. For mange af os var det 30 år siden, for andre 50 og 60 år siden vi sås sidste gang. Vi mødtes 29. oktober, 41 jubilerende AFS- udvekslingsstudenter, på Restaurant Kastrup Strandpark, med udsigt til den lufthavn, hvorfra vi som ganske unge rejste ud til typisk et års ophold og uddannelse et eller andet sted på kloden.

Dengang satte de fleste kursen mod USA. Selv om flyet - også dengang - var forsinket i nogle timer, og selv om der derfor blev tid til at hygge med øl og toldfri sprut i afgangshallen, var tiden til at lære hinanden ordentligt at kende kort. For mit eget vedkommende, 50 år efter den forsinkede afrejse, må jeg tilstå, at jeg overhovedet ikke kunne huske, hvem jeg rejste ud med.

Til gengæld kunne jeg huske nogle dages ophold på et universitet på Long Island, hvor der var masser af fest. Og sjovt nok kunne de andre jubilarer huske præcis det samme ophold på Long Island, hvilket vi hurtigt blev klar over. For det tog næppe et minut, før snakken overdøvede alt andet.

Med så meget på hjerte, og så mange minder at dele, er det svært at tie, når der holdes tale. Men alle lyttede, da Mauro Lucardi fik ordet. Han ankom til Fuglebjerg - mellem Slagelse og Næstved - fra Argentina i 1991, og fortalte levende om sine breve og telefaxer (det var altså før nettet) til familien. "Danmark er en helt anden verden," skrev han igen og igen til familien, i et forsøg på at forklare om sit liv her.

Men tydeligvis opstod et godt match tværs over Sydatlanten. Mauro uddannede sig til arkitekt i Argentina, flyttede til Danmark i 2003, og arbejder nu som arkitekt med speciale i bæredygtighed, ligesom han forelæser på Arkitektskolen i København.

I en tid, hvor unge, ikke blot i Danmark, men også i USA og Argentina, trækkes med stress, angst og omverdenens urealistiske forventninger, kan AFS'ere bidrage med erfaringer i, hvordan de håndteres, forklarede Mauro Lucardi. "Folk er ikke farlige, selv om de ikke taler dit sprog," tilføjede han.

Ingen tvivl om, at udvekslingsopholdet har præget os, der mødtes i Kastrup til mindernes dag, og sikkert alle andre, der har tilsvarende erfaringer med i bagagen. Tak for anledningen til at mødes og tale om dem. Jeg er sikker på, at vi er mange, der glæder os til næste gang.

Christian Brøndum

Udsendt til
06475 Old Saybrook
Connecticut, USA
Årgang 72

(Ja, jeg husker naturligvis postnummeret endnu..)